



פרס ישראל התשנ"ד בחקלאות לפרופ' ישראל אומן¹



אחרי סיום התיכון עבר ישראל ל"סיטי קולג'" בניו יורק. הוא היה קם ב-5:30 בבוקר, נושא שעה ורבעה ברכבת התחתית לשיעור בקורס בקורס, חזר לישיבה, ובצהרים היה חוזר לקולג' ונשאר שם עד 10 בלילה. אחרי חצי שנה החליט, לאחר התלבטוות, להמשיך בלימודיו בקורס בלבד. ב"סיטי" נקלע אומן לחברת של תלמידי מתמטיקה מבקרים, ביניהם כמה שהפכו ברופאות הזמן למתמטיקאים ידועים. סטודנטים אלו אכלו, נשמו, ישנו וחלמו מתמטיקה. אין ספק שאינטנסיביות הפעולה והמחשבה של קבוצה יוצאת-זופן זאת תרמה הרבה לעיצובו של אומן

אחרי קיבל את התואר הראשון הראשון ב"סיטי", המשיך אומן לתואר שני ושלישי, במכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס (MIT) בבוסטון, גם כן במתמטיקה. בלימודי הבוגר התעניין במיוחד בענפי מתמטיקה "קלאסיים", כגון תורה המספרים; ב-MIT לימד להכיר את ענפי המתמטיקה החדשניים יותר. בשנת התשטי"ז גמר אומן את הדוקטורט; בעבודתו, בתורת הקשרים (Knots), השתמש בכלים עמוקים של הטופולוגיה האלגברית המודרנית כדי להוכיח משפט שכל אדם יכול להבין את תוכנו, גם אם אין לו השכלה מתמטית כלשהי.

אחרי סיום הדוקטורט עשה אומן תפנית חרדה, מהמדוע המופשט והתיוורטי למדעי היישומי והקונקרטי מאוד: הוא הצטרך לקבועות מדענים צעירים באוניברסיטת פרינסטון שהתעסקו בפרוייקטים מעשיים הקשורים לניהול ולתכנון תעשייתי וצבאי אחד הכלים שלמדו להכיר בעבודה זאת היה "תורת המשחקים": ענף של המדע שהיה אז בחיתוליו, המתעסק במצבים שימושיים בהם גורמים שונים — בני אדם, חברות, איגודים מקצועיים, מפלגות מדיניות — הקשורים זה לזה ומשפיעים זה על זה. מבחינה פורמלית-היגיונית מצבים אלה דומים למשחקים ממש, ומכאן השם "תורת המשחקים". אך ל"משחקים" אלה יש קשת רחבה של יישומים וצינים מאוד, בעיקר לכלכלה, אך גם למדעי המדינה, למדעי המחשב, לבiology אבולוציונית ועוד.

תקופת הילדות וההתבגרות של אומן הייתה גודשה התרבותית מסעירות בתולדות עם ישראל: רדיפות הנאצים, מלחמות העולם השנייה, השואה, המאבק על המדינה, ובהתש"ח — עצמאות. ישראל ואחים, משה, הטרפו לתוכה הנوعר של "פועלי אגדות ישראל", והאח עלה ארץ בהתש"י. בהתש"ג פנה ישראל בניו יורק באסטור שלזינגר, מהmeshpachah היירושלמית הידועה (אבייה, ד"ר

ישראל אומן נולד בפרנקפורט דמיין בשנת התר"ץ (1930). אביו, שלמה, היה איש עסקים אמיד ממשפחה יהודית-גרמנית חרדיות ותיקה. אמו מריה, שגדלה בלונדון, הייתה אישה משכילה, וקיבלה תואר אוניברסיטאי עוד לפני מלחמת העולם הראשונה, כאשר מעט מאוד נשים עשו זאת. עקב ודים הנקיצים עזבה משפטת אומן את גרמניה בשנת התרצ"ח (1938) — ביום תשעה באב, לפני Lil הבדולח — ועברה לניו יורק. מעבר אר איבדה המשפחה את כל הונה, ושני ההורים עבדו קשה מחר בבית המשפחה. בית אומן בברוקלין הפך חייש מהר לבית מחסה למילטאים מהגיאינים באירופה. הבנים קיבלו חינוך יהודי וכליי מעלה, ואף פעם לא ניתן להם להציג במחסור.

את החינוך התיכון קיבל ישראל בישיבת "רבינו יעקב יוסף" בניו יורק. שם השפיע עמוקות ממורה ללימודיו קודש, הרב שמואל דוד ורשכז"ק, שהגיע לניו יורק עם תום המלחמה, וממורו למתמטיקה, יוסף גנאל.

¹. מתוך החובות "פרס ישראל התשנ"ד 1994" בהוצאה מדינת ישראל, משרד המדע והאומנות, משרד החינוך, התרבות והספורט

פרופ' ישראל רוברט אומן הוא מן החוקרים הבולטים ביותר בעולם בכלכלה מתמטית. תרומותיו העיקריים העיקריות הן בתחום "תורת המשחקים", תחום הדן ביחסים גומליים של שיטות פעולה וኮונפליקט בין מוקדי החלטות, שבהם תוכאות מעשיו של כל אחד תלויות גם בהחלטות של אחרים, וכל החלטה עשויה להשפיע על מעשייהם של الآخרים בעתיד. תרומותיו המרכזיות של פרופ' אומן נוגנות לנו טובנות חדשות לגבי התנהגות רציונלית בנסיבות כלכליות וחברתיות.

בין השאר פיתח פרופ' אומן כלים לניטוח מדויק של מערכות כלכליות שהן יש לקבוצות של משתתפים השפעה ניכרת על התוצאה, בעוד שלכל משתתף לבודו אין אפשרות השפעה קתנה. בפרט באו הדברים לידי ביטוי במחקריו על תחרות מסוכללית, שבהם נתן פרופ' אומן משמעות חדשה למושגים מרכזיים בחישיבה הכלכלית שמקורם עוד בראינו "היד הנעלמה" של אדם סמי. בעבודות אחרות זיהה פרופ' אומן קו משותף, מרתק, בין עקרונות מודרניים של תורת המשחקים ובין פתרונות מסורתיים ישראליים לסוגיות כלכליות-חברתיות עתיקות יומין, שבهن סוגיות "שנויות אוחזין בטלית" וסוגיה סבוכה מתח מסקת "כתובות" בדבר חלוקת ירושה בין כמה תביעות צודקות.

במערכות של יחסי גומליים יש חשיבות לא רק למה שככל מתקבל החלטות ידוע על מצב הסביבה, אלא גם למה שהוא ידוע על מה אחרים יודעים. המושגים שפיתח פרופ' אומן במחקריו על המשמעות של מידע פרטני ומידע משותף בתהליכי החלטה אינם אינטראקטיביים הם היום אבני יסוד בכל דיאון מדויק על מערכות כלכליות.

פרופ' אומן עשה אולי יותר מכל אדם אחר לפיתוחה ולביסוסה של תורת המשחקים בעשורים האחרונים והיהודה מכשר עיורי בתיאוריה הכלכלית. הוא זכה להעמיד תלמידים רבים, שכולם הם כבר בצדדים המחקר וההוראה. במידה מוגהה בזכותו משמשת ישראל אחד המוקדים החשובים בעולם בחקר תורת המשחקים והכלכלה המתמטית בכלל.

על כל אלה מוענק פרופ' ישראל אומן פרס ישראל בכלכלה לשנת התשנ"ד.

פלק שלזינגר ז"ל, היה מנהל בית החולים "שער צדק"). אסתר סיימה את בית הספר לאמנויות "יבצלאל" במקצוע הצורפות, ועבדה כמה שנים אצל הצורף הנודע דוד גומבל. במלחמת הקוממיות שירתה כחוות קרבית בחזיות היישובית, וחוויתה חוויות קשות של מוות יידיים.

ישראל ואסתר נישאו בשנת התשטי"ו בניו יורק. כשנה לאחר מכן עלו חזרו ארצה, בעליצמו של מבצע "קידש". הם השתקעו בירושלים, שם נולדו במרוצת השנים חמשת ילדים: שלמה, תמר, יהונתן, מרים ונגה-יהודית. בנם הבכור, שלמה, היהתו בחברתו בשריון במסגרת ה"הסדר" של ישיבת שעלבבים, נפל בקרב עם כוח סורי במהלך "שלום הגליל". לישראל ולאסתר שניהם עשר נבדקים, ובכלל זה שני בניו של שלמה הייד.

עם עלייתו לארץ התקבל אומן לסלג המכון למתמטיקה באוניברסיטה העברית, שם הוא מלמד מתמטיקה עד עצם היום הזה. פרופ' אומן אלף תלמידים, ושורות עשו אצלו את עבודת ה"מוסמך". עיקר גאוותו על "בניין המדעים" – שנים-עשר המדענים שגמרו עבודות דוקטור בהדריכתו, כולם ידועים שם.

במחקריו התעסוק אומן בכמה נושאים הקשורים לתורת המשחקים ויישומה, ביניהם:

(א) משחקים רבי משתתפים, כגון מודלים של בחירות או שוקים שאפשר לראות אותם כמשחקים עם אלף או עם מיליון שחקנים;"
(ב) משחקים המתנהלים על פני זמן, שבהם התנהגות השחקנים בעבר משפיעה על התנהגותם בהווה ובעתיד (בעזרת מודלים כאלה אפשר "להסביר" תופעות כמו נקמה או חסד, שלכאורה נראים לא רציונליים);

(ג) השפעת מבנה האינפורמציה על התנהגות השחקנים;
(ד) מודלים של מיסוי, שיש בהם צדדים כלכליים ופוליטיים גם יחד;
(ה) מדדים של כוח פוליטי וכלכלי.

פרופ' ישראל אומן והקרוביים אליו הם אהובי נוף וטבע. מטיילים, מטפסים וגולשים. באחד ממכתביו כתוב בנו שלמה ז"ל: "אני רגיל להתהלך מנוף פראי, מישיבה על ראש צוק במדבר, עם הפנים לרווחה. לשכב בשק שינהليل קפוא ולהביט במלילו כוכבים זוהרים, מהבהבים וונופלים..."